

Geachte heer Van der Staaij,

De brief met die waslijst aan bewijzen van uw on-Bijbelse politiek heb ik geschreven, opdat u misschien nog tot inkeer zou komen.

En berouw zou hebben over die godslasterlijke praktijken!

Veroordelen doe ik u niet, dat doet Gód, door Zijn Woord.

Inderdaad is mijn schrijven niet gericht op wederzijds begrip. Gods Woord geeft daar geen ruimte voor: Begrip en respect voor elkaar, terwijl Gods geboden worden veracht, de waarheid geweld aangedaan en Gods eer vertrapt?! Dat kan niet en dat mag niet!

O, die valse verdraagzaamheid ten aanzien van Gods eer, daar is tegenwoordig alles mee verkankerend! de SGP politiek is daar een duidelijk bewijs van. Maar het is haat en geen liefde! Het is daarom niet mogelijk om zo een bakkie te komen doen.

Want als ik nu een wederzijds begrip praatje moet houden, en u de hand schud, weet u wat er dan verraden wordt: De zaak van Christus!

Ik heb me juist van u vrij maken, want ik ben ook gedoopt in de Naam van de Drie-enige God.

Dat ziet niet op het 'beter zijn' dan een ander, maar op de eer die God alleen toekomt en daarin vervat uw behoud!

Als u werkelijk klein voor God werd, dan zou het politieke spel snel afgelopen zijn.

Heel Nederland zou het weten, als Van der Staaij in de schuld kwam en het echt op God ging wagen!

Daar is echter bar weinig hoop voor, gezien dat u Gods Woord en de feiten nog steeds blijft negeren.

Er is een stem des bloeds van de geaborteerde baby's, dat tot God roept van de aardbodem!

Wat zullen ze straks tegen u getuigen in het oordeel, omdat u als 'christenpoliticus' geen verbod op die gruwelijke genocide hebt geëist...

In plaats daarvan was u bezig met de vraag of die klinieken zich wel aan de regels hielden en of er wel voldoende toezicht was!!!

J. Heuvelman