

Geachte heer Van der Staaij,

Met verbijstering las ik uw open brief van vorige week dinsdag en kon mijn ogen niet geloven: Tel wat vaker tot 10!?

Is dát uw boodschap aan het Nederlandse volk?!

Als men niet zou verstommen vanwege de kinderachtigheid, dan zouden ze vanwege de belachelijkheid wel huilen van het lachen: Een 'christenpoliticus' die je even komt schrijven dat je wat liever tegen elkaar moet doen en dat je wat vaker tot tien moet tellen.

Naar aanleiding van die brief besloot ik u te schrijven, hij is immers ook aan mij gericht. En zeg me nou niet dat ik eerst tot tien moet tellen, want hoe langer ik wacht, hoe verontwaardigder ik word! De reden is dat door uw politieke handelwijze Gods Naam grotelijks wordt gelasterd, en de zaak van Zijn Koninkrijk telkens weer verraden! Daar is ook uw oproep een bewijs van.

Wat de open brief betreft: Die is volledig humanistisch en oecumenisch: We leven in een vrij land, meningen mogen botsen, maar niet te ver gaan, elkaar wel in de waarde laten, valse vrede en (tel wat vaker tot 10) nog meer valse verdraagzaamheid. Maar dat is niet christelijk en niet Gods Woord! Dat staat er juist vijandig tegenover! Over de waarheid, waar het juist om gaat, daar zegt u niks van, je moet elkaar gewoon 'geen kwaad doen'. Wat u daar mee bedoelt blijft vaag. De oplettende lezer wordt het echter wel duidelijk: Onder de dekmantel van liefde geeft Van der Staaij niets om Gods eer, en hij heeft zijn naaste voor het eeuwig verderf over!

"Zalig zijn de vreedzamen, zei Jezus" zet u ertussen, en doet daarmee voorkomen dat de Heere Jezus diegenen bedoelt die hun mond houden als het om Gods eer gaat. Omdat een ander de waarheid niet wil horen. Maar die vreedzamen dat zijn wel diegenen die, uit liefde tot God en hun naaste, liever een heilige oorlog hebben, dan een valse vrede ten koste van ook maar een millimeter van Gods Woord. Dan kunnen ze hun tong niet 'in toom houden' of zoiets dergelijks. (Wat staat uw SGP-politiek daarmee in schril contrast)

Niemand is vreedzamer dan Christus, en toch hebben Zijn Woorden het sanhedrin zodanig geërgerd en gepijnigd, dat ze Hem direct wilden vermoorden! Als Christus, uit volmaakte liefde tot Gods eer, de farizeeën het oordeel aanzegt, dan zou u Hem tegenwerpen: Tel eerst eens tot 10, doe ze geen kwaad, houdt de tong in toom en overschrijd niet de grenzen! (uw eigen vijandige humanistische grenzen, ja)

Ook is de verwijzing van 'Google eens op: tien woorden' een vloek in de oren van God! Want u bewijst met sprekende daden dat die Tien Woorden voor u van nul en generlei waarde zijn. Door compromissen te maken met de wereld laat u zien dat u niet gelooft dat de Wet van God is gegeven, want u meent er zelf over te beschikken en het naar de omstandigheden te kunnen aanpassen. Trouwens, als de Nederlanders Gods Wet zouden gaan geloven, dan werden ze vervuld met afschuw over de compromis praktijken van de SGP, juist omdat die onder de dekmantel van 'gereformeerd' gaan. Dat zou dan ook direct het einde van uw politieke carrière betekenen!

Dat de Nederlanders (kerkelijk of niet) zich moeten bekeren van hun boze werken tot de levende God, dat laat u achterwege! Daar lees je niks van... Terwijl dat het belangrijkste is!

Meneer Van der Staaij, u bent toch van de Staatkundig Gereformeerde Partij?! U zegt toch een christen te zijn? U komt toch ook uit de Oud Ger. Gem.??! U hebt toch ook een Statenvertaling Bijbel?!



Van de wereld kunnen we zulke humanistische taal verwachten, maar helaas hoe triest, dat degenen die zich christen noemen dit ook uitdragen. Dan ben je blijkbaar van diezelfde wereld! En dan word je natuurlijk door die wereld niet gehaat! En kan je een fijn leventje leiden. Ongehinderd de tweede kamer in en uitgaan, overal uitgenodigd worden en toespraken houden, met respect behandeld en sympathiek gevonden worden. O ja, en het betreuren dat je de vriendschap van spotboef Claudia verliest. (ik weet wel, soort zoekt soort)

En dat alles terwijl de Zoon des mensen is veracht, bespot, uitgeworpen en niets had, waar Hij Zijn hoofd kon neerleggen!

De Heere Jezus zegt juist dat zijn volk verdrukking zal hebben in deze wereld, en dat ze van allen gehaat zullen worden. En hij spreekt het wee uit over als alle mensen wel van je spreken. Maar u wil dat juist wél, u wil die vijandschap, die God Zelf gezet heeft, wegpoetsen, wegmoffelen!! Dan bent u er zelf in ieder geval een vreemdeling van. Dat blijkt ook uit de brief en uw gehele politiek is daar op gericht! De ergernis van het kruis tenietdoen. Elke keer onderneemt u pogingen om Christus met belial samen te stemmen! Ook al praat u voor de achterban soms heel rechtzinnig, daarvan geldt: Wel zeggen, en niet doen. En als u bijv. bij Eva Jinek zit, geldt: Niet eens zeggen, en niet doen! Het is niet anders, aan de vruchten zult gij hen kennen, want u:

- Vindt het niet nodig om een abortus-verbod te eisen, als u door voor een limiet te kiezen dat kwaad al een beetje kunt inperken, m.a.w. moord is geoorloofd om andere moorden te voorkomen.
- Zegt voor vrijheid van godsdienst te zijn, laat de valse godsdiensten begaan en gunt daarmee God niet de eer die Hem toekomt en laat de mensen zo verloren gaan.
- Pleit voor trouw tussen homo's en ondertekende pas de nashville verklaring, waarin geleerd wordt dat homo's genade kunnen hebben, en hun 'worsteling' hetzelfde is als de goede strijd des geloofs. Sodom en Gomorra is dus oké, God heeft zich vergist! Zeer godslasterlijk! En zelfs die verklaring durft u amper voor in te staan.
- Verzwijgt doorlopend Gods Woord, en draait bij de TV gesprekken en interviews altijd om de zaken heen. Zeer zelden gebeurt het dat iemand echt een antwoord op zijn vraag krijgt, waarmee u het christelijk geloof in het diskrediet brengt en belachelijk maakt.
- Zegt dat de Heere regeert, maar verloochent het door verkiezingscampagnes te houden en de democratische haalbaarheid boven Gods wil te zetten.
- Spreekt ook in de lijn van agenda 2030 en de CO2 klimaatleugens; ontzettend bedrog wat uiteindelijk vreselijke verdrukking en armoede veroorzaakt.
- Bent de beste witwasser van Ruttes kabinetten, haalt de doofpot nooit open maar houdt hem juist dicht.
- Was niet tegen de sleepwet, waardoor de AIVD zo'n beetje alles legaal mag onderscheppen en de burgers verder het dictatoriale controlesysteem ingeloodst worden en alle privacy verliezen onder het mom van 'veiligheid'.
- Staat achter vrouwen in de SGP, alsof er geen God bestaat.
- Promoot de boeken van nieuw-calvinist ketter Tim Keller, alsof dat de Bijbelse boodschap is.
- Praat zo alsof allen die zich christen noemen naar de hemel gaan.
- Verwerpt het EU beest niet, maar bent voor samenwerking met die christen vervolgende jezuiteten.
- Strooit de mensen zand in de ogen, door net te doen alsof democratie goed werkt en alsof er zoiets bestaat als bijbels verantwoorde partijpolitiek
- Proclameert nooit het recht van God op álle mensen, maar alleen wat uw mening of standpunt is.

- Bent uzelf tot een god, en bewijst eer aan de partijgod, Baäl; niet aan de God van hemel en aarde, want u negeert Zijn Woord en getuigen.
- Bekommert zich niet over de eer die van God alleen is, anders zouden we het horen; maar neemt wel de mormonen onderscheiding in ontvangst en de eer van mensen.

Meneer Van der Staaij, het is slechts aanstippen. Duidelijk is dat uw gehele politiek samengevat en veroordeeld wordt met: *Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.* Rom. 3:8b

Het is ook geen vraag aan welke kant u staat, nl. aan die van Kaïn, die zijn broeder dood sloeg, omdat zijn werken boos waren, en die van zijn broeder rechtvaardig! Het is openbaar dat u staat aan de kant van de vervolgers, de meinedigen, de pausgezinde jezuiteten en vrijmetselaars. Doorlopend wordt Christus verraden en Hem de doornenkroon op het hoofd gedrukt. En omdat u zelf niet ingaat, verhindert u anderen ook om in te gaan, door de zonden te legaliseren en de refo's voor te gaan en mee te sleuren in de afval! Ja, door ze verraderlijk uit te leveren aan het beest!

Ik kan eigenlijk niet geloven dat u daar geen weet van heeft. Oud Gereformeerd, en dan niet weten wat je op een diabolische wijze aan het doen bent, dat kan haast niet. Al talloze malen erop geweest en net doen alsof er niks aan de hand is. Met opgeheven hand verder blijven gaan. Dat is een heilloze weg. Het baat echt niet hoor. Beter er vandaag nog mee stoppen!

Denkt u dan echt dat u hier mee door kan gaan? Dat er geen afrekening komt? Dat het wel goed zal aflopen? Hebt u dan geen geweten meer? Eens zullen toch alle oogmerken aan het licht komen. Dan zal het voor iedereen bekend worden wie nou God vreesden en wie niet...

Ik zeg niet dat ik het er beter af zou brengen, maar u hebt niet met mij te maken, u staat voor God! Bekeer u van die vreselijke praktijken! Of kom er maar gewoon openlijk voor uit dat u staat voor de afval. Voor het vervalsen van Gods Woord. Zweer het geloof dan maar af, dan weten de mensen tenminste waar ze aan toe zijn.

J. Heuvelman



Geachte heer Van der Staaij,

De brief met die waslijst aan bewijzen van uw on-Bijbelse politiek heb ik geschreven, opdat u misschien nog tot inkeer zou komen.

En berouw zou hebben over die godslasterlijke praktijken!

Veroordelen doe ik u niet, dat doet Gód, door Zijn Woord.

Inderdaad is mijn schrijven niet gericht op wederzijds begrip. Gods Woord geeft daar geen ruimte voor: Begrip en respect voor elkaar, terwijl Gods geboden worden veracht, de waarheid geweld aangedaan en Gods eer vertrapt?! Dat kan niet en dat mag niet!

O, die valse verdraagzaamheid ten aanzien van Gods eer, daar is tegenwoordig alles mee verkankerend! de SGP politiek is daar een duidelijk bewijs van. Maar het is haat en geen liefde! Het is daarom niet mogelijk om zo een bakkie te komen doen.

Want als ik nu een wederzijds begrip praatje moet houden, en u de hand schud, weet u wat er dan verraden wordt: De zaak van Christus!

Ik heb me juist van u vrij maken, want ik ben ook gedoopt in de Naam van de Drie-enige God.

Dat ziet niet op het 'beter zijn' dan een ander, maar op de eer die God alleen toekomt en daarin vervat uw behoud!

Als u werkelijk klein voor God werd, dan zou het politieke spel snel afgelopen zijn.

Heel Nederland zou het weten, als Van der Staaij in de schuld kwam en het echt op God ging wagen!

Daar is echter bar weinig hoop voor, gezien dat u Gods Woord en de feiten nog steeds blijft negeren.

Er is een stem des bloeds van de geaborteerde baby's, dat tot God roept van de aardbodem!

Wat zullen ze straks tegen u getuigen in het oordeel, omdat u als 'christenpoliticus' geen verbod op die gruwelijke genocide hebt geëist...

In plaats daarvan was u bezig met de vraag of die klinieken zich wel aan de regels hielden en of er wel voldoende toezicht was!!!

J. Heuvelman