



Na de [staatsgreep van de CIA in Oekraïne](#) in 2014 werd er door één van de gevaarlijkste vrouwen ter wereld, Victoria Nuland, een regering van Amerikaans gezinde poppetjes geïnstalleerd.

Dat nationalist die destijds werden bespeeld en meehielpen om dit regime in het zadel te krijgen, keren zich nu volledig tegen premier Jatsenjoek en consorten.

Het is precies twee jaar geleden dat de vrouw [die als één der gevaarlijkste](#) op deze wereld kan worden beschouwd, Victoria Nuland, namens de Amerikaanse overheid een nieuwe regering samenstelde voor Oekraïne. Dit na de bloedige onlusten en de door Amerika georchestreeerde staatsgreep om de Russisch gezinde president Janoekovitsj te verdrijven.

Deze voor Amerika heugelijke gebeurtenis werd afgelopen zaterdag herdacht onder de noemer "Dag van de hemelse honderd". Een naam ontstaan naar aanleiding van de slachtoffers die waren gevallen ten tijde van de beruchte Maidan protesten.

Eén van de door Nuland aangestelde poppetjes was premier Arseniy Jatsenjoek. Deze voormalige vice president van de Oekraïense centrale bank was voor Amerika en Wall Street de ideale kandidaat, maar de bevolking begint daar ondertussen [heel anders over te denken.](#)

De herdenking van het geweld twee jaar geleden werd toepasselijk herdacht met nog meer geweld. In de volgende video is te zien hoe de eerste onlusten al vroeg op de dag vorm krijgen.

Vervolgens moesten een tweetal Russische banken in Kiev het ontgelden en werden met stenen bekogeld. Het ging om de Alfa Bank en de Sberba Bank, waarbij in beide gevallen ook het interieur van de bank werd beschadigd.

Naast de twee banken werden ook de kantoren van de rijkste man van Oekraïne, Rinat

Akhmetov, aangevallen. Zowel hier als bij de banken werd [niet door de politie ingegrepen.](#)

De bevolking van Oekraïne begint steeds bozer te worden. Er is een politieke crisis ontstaan doordat een aantal politici die hervormingen nastreefden ontslag hebben genomen vanwege de alsmaar voortdurende corruptie in de top van de Oekraïense regering.

Een motie van wantrouwen tegen premier Jatsenjoek haalde het afgelopen week net niet in het parlement.

Zoals gewoonlijk lopen bij dit soort protesten de radicale nationalisten voorop. Zij willen hoe dan ook geen enkel compromis voor wat betreft de situatie in het oosten van het land en zijn boos omdat de autoriteiten er maar niet in slagen om de corruptie de baas te worden. Dat is ook één van de redenen dat de superrijken zoals Akhmetov die zijn fortuin heeft verdiend in de mijnindustrie, het doelwit van de acties is.

Zo zegt Nikolai Kokhanovsky, leider van de Organisatie van de Oekraïense nationalisten: “Er is een nieuw Maidan” nodig is om deze corrupte overheid en de pro Russische oligarchen weg te vagen want zij hebben onze waardige revolutie verraden”.

Zoals we ook in andere landen hebben gezien: Oekraïne deed het voordat de CIA een staatsgreep pleegde in het land helemaal niet zo slecht. Maar, toen de ellende in dat land eind 2013 begon, met als “hoogtepunt” de gewelddadige staatsgreep in februari 2014, is het alleen maar heel snel bergafwaarts gegaan.

Een hongerige, boze en koude bevolking ziet vaak niet de logica in van wat er is gebeurd, maar concentreert zich op wat zij denken dat de vijand is, Rusland uiteraard. En in dit geval dan met name hun banken.

De oproerkraaiers afgelopen weekend beschuldigden Rusland dan ook van de “financiële corruptie van Oekraïne”.

Opmerkelijk is natuurlijk dat de politie stond toe te kijken hoe Russische bezit in elkaar werd gemept. Dit alles onder het slaken van kreten zoals: “Glorie aan Oekraïne en Glorie aan de helden”.

De mensen die zich afgelopen zaterdag bezighielden met de vernielingen waren leden van de zogenaamde vrijwilligersbataljons die ook in het oosten actief zijn geweest in [de strijd tegen het “opstandige Oosten”](#)

Eveneens opvallend is dat naar aanleiding van de vernielingen in de banken en het feit dat de daders open en bloot op film staan er niemand door de politie is gearresteerd.

Later op de dag arriveerde er een groep gemaskerde mannen op het Maidan Plein. Zij

noemden zichzelf de vertegenwoordigers van de revolutionaire krachten en lazen een manifest voor waarbij het ontslag van de overheid werd geëist, de akkoorden van Minsk ongedaan zouden worden gemaakt en werd er geëist dat er een aantal politieke gevangenen vrijgelaten zou worden.

De Amerikaanse poppetjes in de regering beginnen het nu zwaar te krijgen want dezelfde mensen die hen twee jaar geleden steunden, keren zich nu tegen hen. De oproerkraaiers schreeuwen nu dat ze het plein niet zullen verlaten voordat het criminele regime zal zijn vertrokken. Een regime dat ze eerder zelf in het zadel hebben geholpen, maar dat zijn details.

Nu is de woede van de nationalisten nog gericht tegen de gebouwen van de bankiers. Hoelang zal het duren voordat die woede zich zal richten tegen de bankiers zelf in die gebouwen?

Al met al hebben we hier weer één van de vele succesverhalen waarbij het Westen onder leiding van Amerika en slaafs gevolgd door Den Haag “democratie” heeft gebracht.

We moeten op 6 april natuurlijk niet vergeten om “nee” te stemmen tegen het Associatieverdrag met dit land wat helemaal geen Associatieverdrag blijkt te zijn, maar de opmaat naar een [volw aardig EU lidmaatschap van deze natie](#).