

## Weerlegging RD-interview met PKN-ds. C. Stelwagen

(RD Jan. 2018)

**Veel zorg heeft hij, over de gereformeerde gezindte waar het te veel over de buitenkant gaat, over leegheid en oppervlakkigheid, over jongeren die met hun vragen aan de kerkdeur staan te kloppen, over veel preken, en over zichzelf: ds. C. Stelwagen te Nunspeet**

*Een halfjaar geleden keerde ds. Stelwagen met zijn vrouw vanuit Friesland terug naar de Veluwe. Nu wonen ze in Nunspeet, maar Friesland mist hij wel.*

**Stelwagen:** „We missen huis en context, ik bedoel het simpele en eenvoudige Friese platteland, dat van: Hé, hé, doe maar gewoon. Hoewel, we wonen hier ook goed.”

**GPPB.:** Publieke dwaling vraagt om publieke weerlegging (Lev. 19:17 - 1 Tim. 5:20), naar het Woord des Heeren en krachtens een dubbele roeping met welke de Heere mij geroepen heeft (Matth. 28:19-20 - Jer. 15:19-21), met de belofte: *“Gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam”, Matth. 10:22, “... met de vervolgingen”, Mark. 10:30.*

Ik ben echter veel te zwak en te onnozel om met mijn roeping te kunnen werken, maar God werkt ermee en zet de bazuin aan mijn mond en dan gaan alle refo-tempels van Dagon ten gronde, de PKN, HHK, CGK, GG, GGinN, OGG, naar des Heeren Woord! (Matth. 15:13).

We hebben al eerder op de PKN-visie van Stelwagen geageerd, maar nu hij opnieuw en zo uitgebreid in het RD etaleert met geijkte drogredenen, is zwijgen hierover geen optie. Om maar met de deur in huis te vallen: Met het Friese “doe maar gewoon” kan geen enkele Fries voor God verschijnen en ook niet met een sodomitisch PKN-kerklidmaatschap, laat staan met het zelfrechtvaardigend PKN-relaas van vriend Stelwagen.

Het RD-interview met PKN-ds C. Stelwagen is inhoudelijk uit de lucht gegrepen, maar niet uit het hart, zo lek als een zeef, ontrouw in het minste -omdat het minste en het dwaze Gods afgedaan worden als bijzaken- dus is men ook ontrouw in het grote. In de oudtestamentische tabernakel kon niets gemist worden, en zeker niet in de nieuwtestamentische Tabernakel, maar nu noemt men de haakjes en de

striklijjes waaraan het voorhangsel hing, bijzaken en treden zij het heilige met voeten.

*U heeft boven in Friesland een jaar lang evangelisatiefolders verspreid, van Damwoude tot aan de Waddenzee. Was het tot zegen, voor deze of gene?*

**Stelwagen:** „Daar weet ik echt niets van. In de gemeenten die ik mocht dienen, is het Woord gezegend geworden, dat mag ik wel zeggen. Maar of dat folderwerk gezegend is geweest, dat weet ik niet. Dat is ook niet belangrijk. Natuurlijk, mijn hoogmoedige hart zou opspringen als ik zou horen dat er iemand door een folder van mij in zijn hart gegrepen is, maar het komt mij niet eens toe dat te weten. Als een folder naar het Woord is, dan zegt God: „Ik zal er mee doen wat Mij behaagt.” Nou dan. Als ik aan iemand een folder kwijt kon, mocht ik zeggen: „Alstublieft Heere, het ligt nu in Uw handen.”

**GPPB.:** Opmerkelijk dat vriend Stelwagen zich steeds laat vangen in de strik van de RD-media (RD/Terdege) om steeds hetzelfde verhaal publiek te maken, zelfs omtrent het overlijden van zijn vrouw en zijn dochter. Het RD gebruikt zulke bewogen fragmenten namelijk als een propaganda-dekmantel voor hun vervalste nieuwsberichtgeving, aangezien het RD volledig overeenkomstig de valse orde van de satanische illuminatie publiceert en propageert, net als de SGP die met haar zogenaamde ‘politiek correct beleid’, de grootst mogelijke corruptie bedrijft, waarvan de bewijzen honderd keer zijn aangetoond. Elk weldenkend mens weet dat de reguliere media MSM -inclusief het RD- onder controle staat van de Rothschild-clan. ANP, Reuters, CNN, Washington Post, New York Times, RD, AD, Volkskrant, enz., enz., staan allen onder ijzeren censuur van de illuminatie-elite, waarvan een top-illuminaat van de Nieuwe Wereld Orde, Jacob Rothschild, heeft gezegd: *“Probably you have never heard of me, but our family is worth \$500 trillion dollars. We own nearly every central bank in the world. Democracy doesn't exist; we financed both sides of every war since Napoleon; we own your news, the media, your oil and your government!”* Het RD en de SGP dansen als landverraderlijke slaven volledig naar de pijpen van deze NWO-duivelarij. De bewijslast daarvan hebben we reeds talloze keren zwart op wit op de DRV-website aangetoond en er is geen dominee die er ook maar iets van wil weten, laat staan tegen deze refo-duivelarij ageert, terwijl de RD- en de SGP-top BEWUST gemanipuleerd

handelen. Wie dat niet ziet, is een dood lid van het dal dorre doodsbeenderen.

Stelwagen is nota bene lid van de Stichting Reformatorische Publicatie, **toezichthoudend orgaan van Erdee Media Groep**, en de man weet niet dat hij involved is in genoemde duivelarij en daarover lachen RD-illuminaten, Kranendonk en De Bruijn zich krom. God zal echter lachen in hun verderf als zij zich niet bekeren!

Opmerkelijk is het dan ook dat Stelwagen Neerlans roepende (kerk)zonden onaangeroerd laat liggen, ergo, met het bilderberger RD participeert en de fascistische SGP het oordeel Gods niet aanzegt.

Opmerkelijk is het ook dat vriend Stelwagen een eventuele zegen op zijn verspreide lectuur in Friesland vanwege zijn hoogmoedige hart niet wenst te weten, terwijl hij die gevolgtrekking voor de door hem geclaimde zegen op zijn bediening des Woords niet trekt.

Spurgeon liet na elke preek zijn ambtsdragers door de gemeente gaan of God ook mensen had bekeerd en op de Pinksterdag werden er 3000 zielen op de prediking van Petrus tot God bekeerd en de Heere deed er dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden, maar volgens vriend Stelwagen is het niet goed voor het hoogmoedige hart om te aanschouwen dat God door Woord en Geest zielen bekeert in de toepassing des harten, terwijl het aanschouwen van de waarachtige bekering der zielen Gods ware kinderen en knechten vervult met grote blijdschap in God.

Op het apostelconvent (Hand. 15) verhaalde de apostelen elkaar wat grote dingen God gedaan had door hun prediking en zij waren daarover grotelijks in de Heere verblijd.

Als Stelwagen de zegen op zijn verspreide lectuur niet wenst te weten, dan is het nog maar de vraag wat hij bedoeld te zeggen met de uitspraak: *“In de gemeenten die ik mocht dienen, is het Woord gezegend geworden.”* Waarom zou hij ten aanzien van zijn prediking wel over zegen reppen als zijn hoogmoedige hart door Gods zegen op zijn evangelisatiefolders opgeblazen wordt?

In Montfoort was er echter nog sprake van een andere Stelwagen dan de PKN-Stelwagen, want de laatste heeft een metamorfose ondergaan, ofwel een opportunistische ruk naar links, ofwel een knieval voor het sodomitische beest gemaakt door met de PKN-Dagon in zee te gaan. Nu beweert hij ineens dat in Gods Koninkrijk ‘bijzaken’ bestaan. Daarbij komt dat vriend Stelwagen ooit gezegd heeft “overal doorheen gezakt te zijn”, terwijl dat door-heen-zakken zichtbaar, hoorbaar en tastbaar

bestaat in ‘alles mag en kan’, onder het mom van ‘bijzaken’. Onder het oordeel bukken, bestaat volgens Stelwagen uit het volgende: Lid zijn van een valse, sodomitische kerk; optreden op het van God vervloekte podium van refo-Hollywood, genaamd, stichting Jijdaar; de Goddelijk geboden vrijmaakplicht vertrappen (zie o.a. Mattheus 14:3-4 - Luk. 13:32 - Hand. 5:29 - Ezech. 3 - Gal. 2 - 1 Tim. 5:20 - Ef. 3:10 - Ef. 6:12), roepende zonden en valse leraren ongehinderd hun gang laten gaan, en tuchteloosheid omtrent allerhande kerksodomie als norm van godzaligheid verheffen en daarmee ook het Heilig Avondmaal ontheiligen, zodat Gods oordeel op alle refo-kerken van kracht is, de kandelaar daaruit weggenomen en Gods Geest daaruit vertrokken is!

Opmerkelijk is ook dat ds. Stelwagen destijds afkeurde dat ik in de Friese en Groningse NHK-parochies evangeliseerde, terwijl hij tijdens zijn verblijf aldaar zichzelf wel die annexaties veroorloofde.

**Stelwagen:** “Wat weten wij er ook van wat de Heere met Zijn Woord doet? Wij kunnen lange definities opstellen over wat nodig is om gekend te worden voor de eeuwigheid, maar Adam en Eva hebben in alle eenvoudigheid op het woord der belofte hun hoofd neergelegd en zijn ermee ingeslapen.”

**GPPB.:** Er is geen sterveling die zijn hoofd *“eenvoudig op het woord der belofte legt”* en dat hebben Adam en Eva ook niet gedaan, aangezien de moederbelofte niet in hun hoofd, maar in hun hart is verzegeld geworden (Gen. 3:15) **nadat** God hen tot de fundamenten had ontkleed en hen bekleedde met het kleed van de gerechtigheid van Christus (Gen. 3:21), door de heilstoepassende toezegging van de moederbelofte. Stelwagen stapt met zijn E.O.-uitspraak met grote mijlslaarzen over de val in Adam en derhalve over het stuk der ellende. Als je echter 1 seconde je adamsbestaan recht voor God kent, dan speel je niet meer met de belofte Gods als kinderen met zandkastelen. Dan verkeer je gedurig in dat vergelegen land, juist na ontvangen genade, want God zoekt het weggedrevene en bevestigt Zijn ellendige volk, dikwijls na zoveel bange tegenspoed, nieuwelings in hun genadestaat, door het kinnebakken op te heffen en op het Lam Gods te doen zien. *“Gij heft mij ‘t hoofd omhoog en doet m’ Uw gunst aanschouwen!”* Dan vallen de beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn, als sneeuwvlokken in je hart en dan sta je geloofsvaster op de Rots der eeuwen dan voorheen, omdat Hij gisteren en heden Dezelfde is en blijft, voor een dwaas en snood rebel

die niets verdient dan hel.

*In Friesland woonde het echtpaar Stelwagen in Damwoude, maar ze kerkten in Wouterswoude.*

**Stelwagen:** „Ik heb het wel heel verdrietig gevonden dat we niet konden kerken in de plaats waar je woont. We zijn echt oud hervormd. En dus hoor je te kerken waar je woont. Het kan niet bestaan dat je ergens anders kerkt, maar we deden het wel, noodgedwongen. We zouden meer moeten bidden of God wil opstaan over Nederland.”

**GPPB.:** God ZAL opstaan over kerkelijk Nederland, namelijk met Zijn oordelen en de uitvoering van Gods oordelen is al begonnen van het huis Gods.

De oorzaak? *“Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekommt weinig; en als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas Ik daarin. Waarom dat? spreekt de HEERE der heirscharen; om Mijns huizes wil, hetwelk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen [kerk]huis”, Hag. 1:9.*

### **Preeklinken:**

[http://www.providencemountainranch.com/Elk%20kerkmens%20loopt%20voor%20zijn%20eigen%20kerkhuis%20maar%20Gods%20Huis%20wordt%20woest%20gelaten%20\(1\).wma](http://www.providencemountainranch.com/Elk%20kerkmens%20loopt%20voor%20zijn%20eigen%20kerkhuis%20maar%20Gods%20Huis%20wordt%20woest%20gelaten%20(1).wma)

[http://www.providencemountainranch.com/Alle%20refo-politieke%20dominees%20open%20voor%20hun%20eigen%20kerkhuis%20t.b.v.%20tractement%20en%20emeriataatskas%20en%20laten%20het%20Huis%20Gods%20woest%20\(2\).wma](http://www.providencemountainranch.com/Alle%20refo-politieke%20dominees%20open%20voor%20hun%20eigen%20kerkhuis%20t.b.v.%20tractement%20en%20emeriataatskas%20en%20laten%20het%20Huis%20Gods%20woest%20(2).wma)

Refo-trend-gevolg: *“Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en [het] [verschil] tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen”, Ezech. 22:26.*

*U bent dus oud hervormd. Wat mag dat zijn?*

**Stelwagen:** „Echt oud hervormd ben ik, ja, ja, ja. Ik ben geboren in Ootmarsum, maar groeide op in Putten. Daar wisten we van niets anders dan van de Hervormde Kerk. Wat oud hervormd is? Daar wordt Bijbels gedacht over de geestelijkheid van Gods wet, want Hij hanteert de heilige wet in zijn geestelijke diepte. Daar wordt Bijbels gedacht over de borggerechtigheid van Christus en over de Persoon en het werk van Heilige Geest. Daar wordt Bijbels gedacht over de volkomenheid van de genade van God.” Hij zegt het met nadruk: „De genade van GóD. Niet die van Christus. Maar de genade van God Drie-enig. Het gaat hier om de

eerste Persoon, over God de Vader, Die schoon zwaar getergd, toch lankmoedig is en weldadig en groot van goedertierenheid.”

**GPPB.:** “Oud hervormd” is geen waarborg voor de waarheid van Gods Woord. “Oud hervormd” heeft sinds 1816 leervrijheid aangenomen en zich allerhande ketterijen veroorloofd, wat in 2004 heeft geresulteerd in de uitrukking van de planting Gods in NL. De sodomitische en plurale PKN heeft derhalve met de Kerk der Reformatie totaal niets uit te staan, maar heeft zich met een voorzichtig verdrag der hel (*Joint declaration about the doctrine of justification*) geklonken aan het beest van Rome dat God vernietigen zal inclusief haar kerkelijke homo/pedofiele bijwijven. Stelwagen scheidt vervolgens de genade van de Heere Jezus Christus van de genade Gods, maar Gods Woord leert dat de genade van Christus en de genade Gods één en hetzelfde is.

*Veel preken schieten daarin tekort?*

**Stelwagen:** „Wie kan er ook over zo’n grote rijkdom preken zoals het behoort? Ik vind het zelf steeds moeilijker worden, preken zoals God het van mij vraagt. Er is het bittere gevaar dat preken blijven steken in beschrijvende prediking. Alsof de man op de preekstoel zou mogen denken: „God weet niet zo goed hoe Hij een mens moet bekeren. Ik zal Hem dat even zeggen, zal Hem er een systeem, een schema voor aanreiken.” De verkondiging van het Woord moet gaan over hoe goddeloze zondaren door Hemzelf worden teruggebracht in het huisgezin van God, de Vader van onze Heere Jezus Christus.” Met zware klemtonen op elke lettergreep: „En dat dat mogelijk is, daar heeft Hij nu Zelf voor gezorgd. Hoe bestaat het!”

**GPPB.:** Paulus zegt het totaal anders: *“Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God; Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, [om] [te] [zijn] dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend”, 2 Kor. 3:5-6,* en dan is preken niet moeilijk, maar onmogelijk, omdat een door God geroepen knecht voor elke preek steeds ontledigd wordt, om met Gods Geest vervuld te worden. Dat de huidige priesterschaar daar een loopje mee neemt, is openbaar, maar van een Goddelijke roeping, om getuige van Christus te zijn, een heraut Gods, daarvan geeft God Zelf getuigenis en daarvan kunnen de kenmerken en de vruchtgevolgen niet verborgen blijven (o.a.

Matth. 10:22).

Bovendien leert Gods Woord waarachtig een Goddelijke orde, ook ten aanzien van de waarachtige bekering, in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid, waarbij de oude mens in de doorgang door de enge poort ineens en voor altijd de geest geeft (Gal. 2:19) en de nieuwe mens in en door Christus opstaat in een nieuw en godzalig leven (2 Kor. 5:17), waarbij Rom. 7:14 (ev) ten volle geloofd wordt en ingeleefd blijft tot aan de laatste snik. Bovendien is het onmogelijk dat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door een dominee die lid is van een sodomitische drijfzand-kerk naar de zin en mening des Heiligen Geestes gepreikt wordt, aangezien al die PKN-dominees, incl. de hele refo-priesterschaar, God tot een auteur der zonde maken en net doen alsof Zijn uitdrukkelijk bevel in o.a. Openb. 18:4 een zaak is waarover de mens kan beschikken om dat bevel te gehoorzamen of te verwerpen.

*In het leven van ds. Stelwagen zitten vier inktzwarte momenten. Het overlijden van zijn eerste vrouw na een ziekbed van twee jaar. Het overlijden van zijn dochter Edith bij een auto-ongeval. De scheuring onder hervormd-gereformeerden, in 2004. En zelf kreeg hij een ernstig auto-ongeluk, in 2015. Over al die verdrietelijkheden wil ds. Stelwagen best praten. Maar dat gaat wel staccato:*

**Stelwagen:** „Moeten we het over 2004 hebben? Beter van niet. Niet verstandig. Wat was het een oordeel van God. Er waren geen overwinnaars. Alleen verliezers.”

**GPPB.:** Hét inktzwarte moment der mensen is reeds sinds Genesis 3 van kracht. Paulus heeft het echter niet over inktzwarte momenten in zijn leven, want in het leven der kinderen Gods moet alles medewerken ten goede, ook allerhande verdrukking en juist daarin roemt de apostel en had er zelfs een welbehagen in (2 Kor. 12:9-10). Pas dan zal er een wenen zijn met de wenenden en men zich verblijden met de blijden, elkanders lasten dragen, de wet van Christus vervullen, om Jezus' wil. Anders speelt de mens slachtoffer met een EHBO-religie.

**Gods oordeel in 2004:** God heeft Zijn planting (Kerk der Reformatie) in 2004 uitgerukt en dat is een rechtvaardig oordeel Gods, aangezien alle NHK-dominees zich te vroom achtten om na 1816 in de geslagen bressen te gaan staan, de roepende kerkzonden te censureren (o.a. leervrijheid en valse leraars) en de bazuin aan de mond te zetten, ook richting de overheid. Nee, ze hebben het allemaal af laten weten en Gods

Naam en eer eraan gegeven voor een handvol vleselijk voordeel. Een en ander heeft Stelwagen destijds ook beleden, maar in de PKN ging hij het anders doen, dus niet! Blijft staan dat Gods ware volk buiten de legerplaats meer dan overwinnaar is in Hem, de Overwinnaar over dood, hel en graf.

*U stond toen in Elspeet.*

**Stelwagen:** „En ik heb toen vaak vanuit de studeerkamer van de pastorie zitten kijken naar die oude hervormde vaderlandse kerk. Daar stond duizend jaar trouw van God in steen gehouwen. God had dat Woord duizend jaar bewaard, dwars door alles heen, dwars door het geweld van Rome, dwars door Afscheiding en Doleantie heen. En zou ik dan opeens in 2004 durven zeggen dat dat allemaal wég was, dat ik weg mocht lopen onder de schuld vandaan? Veel heb ik gevraagd: Heere, wat bedoelt U nu, dat ik onder het oordeel moet blijven, dat ik moet blijven waar ik ben? Ik durfde ook niet luidkeels te gaan roepen: „Land, land, wat ben je toch in verval”, want de verdonkering van Nederland is op de kansels begonnen. Of: „Kerk, kerk, wat ben je in verval.” Eerder was het: „Stelwagen, Stelwagen, wat ben je zelf toch ook diep in verval.”

**GPPB.:** Ja, ja, in diep verval. Stelwagen speelt hier duidelijk de slachtoffer, aangezien Gods tempel door de afvalligheid der Joden totaal aan de verwoesting is overgegeven, zoals Christus dat heeft voorzien (Matth. 23:37-38) en de Joodse kerk en tempel betrof de planting Gods. Met hetzelfde oordeel is de NHK getroffen om dezelfde reden van dezelfde afvalligheid. Als God Zijn planting uitrukt en afbreekt wat Hij gebouwd heeft, kan niemand Zijn planting voortzetten en geen dominee zich beroepen op hetgeen God heeft weggenomen en niet meer bestaat!

Als Stelwagen werkelijk voor God in de schuld had gekomen omtrent de wegrukking van de NHK, dan had hij het op God gewaagd en buiten de legerplaats tot Hem uitgegaan, om daar te zijn als een stem des roepende in de woestijn en de vervolgte schapen van Christus bediend met Woord en sacrament. Maar nee, Stelwagen houdt liever zijn hand op bij de PKN-koning van Sodom, terwijl Abram geen schoenveter van Sodoms koning aannam (Gen. 14:23). En dat alles doet Stelwagen onder de dekmantel van “onder het oordeel bukken”, de veinzing ten top, en krachtens onze roeping is dat dan ook de reden dat we hem met het Woord wederstaan in het aangezicht, omdat hij te bestraffen is (Gal. 2:11).

Stelwagen wekt de schijn zelf geen roeping te hebben, want als hij wel een Goddelijke roeping zou hebben, zou hij het -net als alle van God geroepen profeten- niet kunnen nalaten om de bazuin aan de mond te zetten: *“Land, land, land hoort des Heeren Woord!”* En: *“Kerk, kerk, kerk, wat ben je vals en afvallig!”* en dan zou Stelwagen zich in ‘s Heeren Naam vrijmaken en het stof van zijn voeten schudden, wat ook de apostelen hebben gedaan in ‘s Heeren Naam (Luk. 10:11 - Hand. 13:51 - Hand. 18:6). Dat Stelwagen zichzelf als een vervallen dominee etiketteert, is bijvoegmerkig en zeker niet oprecht, want kerkelijk blijft hij op sodomitisch drijfzand wonen, en daarmee laat hij Christus met Belial samenstemmen, terwijl de godzalige Lot door Gods sterke arm uit Sodom werd gerukt. Gods ware volk wordt door Christus bevolen een Babylonische godsdienst/kerk te verlaten (Openb. 18:4).

*Op 6 maart 1999 overleed zijn vrouw, in de leeftijd van 53 jaar. De zinnen worden kort, de woorden weinig.*

**Stelwagen:** „Wat dat was, is niet te zeggen. We kregen samen nog wel twee jaar de tijd om het laatste pad te gaan. Samen hebben we de afbraak doorleefd. Het was hartverscheurend. Maar tot op het laatst heeft ze goed van God gesproken.” Op 11 maart 2002 overleed zijn oudste dochter, Edith, in de leeftijd van 27 jaar. „Edith was onderwijzeres in Wouterswoude, maar na het overlijden van haar moeder kwam ze thuis, om voor ons gezin –met nog elf kinderen thuis– te zorgen. Dat deed ze met haar hele hart, maar die last was haar te zwaar. Ik wilde dat ze één dag in Wouterswoude op school bleef. Dan was ze tenminste nog één dag in haar element. Onderweg van Elspeet naar Friesland is ze verongelukt. Ze raakte van de rechterweghelft af en kwam in botsing met een andere auto. We denken dat ze in slaap is gevallen.” Het blijft even stil. „Ik ben opstandig geweest. Ja. Opstandig. Mag een dominee opstandig zijn? Nee. Dat duurde totdat de Heere sprak: „Wie heeft Edith meer lief? Haar vader? Of haar hemelse Vader?” Nu mag ik denken: „God, wat een zegen dat ze bij U mag zijn.” Mijn vrouw en mijn dochter zijn beiden verlost van het leed der aard’, en kunnen niet meer overtreden. Ze zijn thuis. Er zijn er in elk geval al twee over wie ik geen zorgen meer hoeft te hebben. Ze mogen Hem zien gelijk Hij is. Toch onvoorstelbaar. Toch onvoorstelbaar.”

**GPPB.:** Alle mensen ter wereld hebben/zullen dit diepe leed ondergaan, namelijk, om dierbare panden, die door de dood zijn/worden

weggerukt, te missen. Wel een heel verschil hoe dierbare panden dit tijdelijke leven verlaten en dat geldt ook onszelf. Toen we in Doornspijk woonden, zijn twee ongebooren levens ons door de dood komen te ontvallen en nadat we ze in het recht Gods waren kwijtgeraakt en de schuld van hun dood mochten eigenen -want wie zal een reine voortbrengen uit een onreine, immers niet één- gaf de Heere getuigenis door Zijn lieve Geest dat ze bij Hem zijn voor Zijn troon. *“En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen”,* Openb. 14:13. Mijn vrouw kreeg -zonder het van mij te weten- hetzelfde getuigenis van de Heere en toen dat openviel, hebben we onder tranen van blijdschap Gods lof mogen bezingen in het Zwolse ziekenhuis en de wereldse verpleegsters mochten daarvan getuigen zijn, en ook ds. L. Schaafsma was daarvan getuige bij het eerste overleden ongebooren kind en heeft het ook begraven. Helaas is Schaafsma ook in een PKN-kameleon veranderd, hoe is ‘t mogelijk?

*In de zomer van 2004 hertrouwde ds. Stelwagen, met een zus van zijn eerste vrouw.*

**Stelwagen:** „Daar dank ik God ootmoedig voor.”

**GPPB.:** Moet dat in een krant? En de rest van de 50.000 refo’s dan?

*Op 16 april 2015 kreeg ds. Stelwagen zelf een auto-ongeluk. Hij brak zijn nek en zijn ribben op veertien plaatsen.*

**Stelwagen:** „Ik ben een hardleers mens. Ik zal het wel nodig hebben gehad. Onder Amersfoort ben ik van de weg geraakt en met 70 kilometer per uur tegen een grote paal gebotst. Ik ben nabij de dood geweest. Wonder boven wonder ben ik er nog. Ik ben gespaard en mag nog het Woord verkondigen. Alsof de hemel sprak: „Alsjeblieft, hier is nog een toegift”, terwijl ik toch ook tegen alle geboden Gods had gezondigd. Sindsdien wil ik op de kansel niet meer vervallen in allerlei bijzaken.”

**GPPB.:** Klinkt vrij onverschillig “Ik zal het wel nodig gehad hebben”, maar wat God ermee zeggen wilde, suggereert Stelwagen dat niet te weten. Vriend Stelwagen is echter al meerdere keren van ‘s Heeren wege gewaarschuwd (afgezien de dood van vrouw en kind), namelijk, om uit die sodomitische kerk te gaan, maar de laatste klap was blijkbaar nog

niet hard genoeg. Vriend Stelwagen erkent het wel hardleers te zijn, maar toch maar vasthouden waarvan Gods Woord zegt: *“Laat los en gij zult losgelaten worden!”* (Luk. 6:37).

Hiermee zeg ik niet dat elk auto-ongeluk een straf van God is, maar in het geval van Stelwagen was het de zoveelste waarschuwing. Bij het vernemen van een ernstig ongeluk, zal elk kind van God het evenwel uitwonderen zelf nog niet verongelukt te zijn en dat het de goedertierenheden des Heeren zijn dat we nog niet vernield zijn en Zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen (Klaagl. 3:22). Waarom dan de nek verharden en het God niet gewonnen geven? Want een man die zijn nek verhardt, zal schielijk gebroken worden en daar weet vriend Stelwagen inmiddels van mee te praten, maar hij houdt liever zijn PKN-stand op. Stelwagen zegt dat hij sinds dat ongeluk niet meer op de kansel wil vervallen in bijzaken, maar Gods Woord leert nergens dat in Gods Koninkrijk bijzaken bestaan, want in Gods Koninkrijk is alles hoofdzaak! Wel staat er dit geschreven: *“Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig”,* Luk. 16:10.

Als Stelwagen onder bijzaken het volgende verstaat, namelijk, voor de vrouw wel of geen hoofddeksel onder de Woordbediening, vrouw wel of niet in het ambt, wel of geen leggings/broecken voor vrouwen en meisjes, lang of kort haar voor vrouwen, allerhande (valse) bijbelvertalingen, homo-zijn, enz. enz., (want dit soort zaken wordt kerk-trend-matig afgedaan als bijzaken), dan kan hij Gods Woord wel verbranden, aangezien Gods Woord overduidelijk is over genoemde zaken en degenen die zulke zaken afdoen als bijzaken, zijn niet getrouw in het minste en dus ook niet getrouw in het grote en roepen Gods oordelen over zich uit en hebben hun laatste benauwdheid nog niet gehad!

*Wat is de hoofdzaak?*

**Stelwagen:** „Dat onze goede God goddeloze zondaars bekeert. Dat Hij weglopers terugbrengt bij Zichzelf. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, en van de straf voor eeuwig is ontheven. De Heere zal in dit moeilijk leven –wat een tranendal is dit– Zijn volk en erfdeel nooit begeven.”

**GPPB.:** Ja, maar er staat nog meer geschreven, namelijk: *“Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon”,* 2 Joh. 9.

*Veertienmaal was ds. Stelwagen te gast op de predikantenconferentie in het Engelse Leicester.*

**Stelwagen:** „Dat was altijd verademend, om met dominees van all over the world samen te zijn rond de Schrift. Daar wordt niet gepraat over de doop en niet gestreden over een Bijbelvertaling. Verbazend gewoon, dat zoiets nog kan in deze donkere wereld. Ik hoop dit jaar nog een laatste keer te gaan, zeg maar: als een soort afscheid. Ik ben 72.”

**GPPB.:** Stelwagen verblijdt zich helaas in een overwegend arminiaanse verademing, aangezien die Leicester conferentie-toespraken voor 80% puur arminiaans zijn. Met dominees all over the world kan hij zich vermaken, maar de vraag zal straks klinken: *“Wat hebt gij met Mijn vervolgde schapen gedaan?”* (Matth. 25:35-36).

Over de doop en bijbelvertalingen wordt op de Leicester-club volgens Stelwagen niet gesproken, alsof hij daarmee zeggen wil dat die zaken er niet toe doen. God zal echter al die valse bijbelvertalingen, inclusief de HSV, die Refoland overspoelen en de lezers ervan misleiden voor de eeuwigheid, als brandstof gebruiken om de hel op te stoken, zo waarachtig als Gods zuivere Woord Goddelijk waar is! Bovendien leert Gods Woord uitdrukkelijk de kinderdoop in een verbondssituatie en de volwassendoop in een zendingssituatie en wie dat wil betwisten of doodzwijgen, is zwanger van de wet, aangezien Christus de kinderen die op Zijn bevel tot Hem kwamen, de handen opgelegd en gezegend heeft (Mark. 10:14-16), ofwel, gedoopt heeft met de Heilige Geest, gelijk Johannes de Doper voorzegt heeft (Matth. 3:11). Van de doop met de Heilige Geest, spreekt Christus Zelf ook in Markus 16:16.

*Over de gereformeerde gezindte is ds. Stelwagen zeer bezorgd.*

**Stelwagen:** „In kerkelijk Nederland mag de vlag wel halfstok. We zeggen wel vaak: „Wie zou niet wenen”, maar ik vraag me soms af wie dat echt meent. Toch gaat de Heere door en Hij stoort Zich niet aan al onze verdeeldheid. Ik zie ernaar uit dat Hij op de jongste dag al onze kerkelijke rommel gaat opruimen.” Dat in de gezindte jaren geleden de aanduiding “christelijk” is ingeruild voor die van “reformatorisch” zit ds. Stelwagen ook hoog. „We hebben ons dat “christelijke” laten afpakken. Alsof we de Christus der Schriften hebben ingeruild voor de reformatoren. Dat scholen naar een dominee worden genoemd. Ach nee.”

**GPPB.:** Over de 'gereformeerde gezindte' spreekt Gods Woord nergens, wel over vijf wijzen en vijf dwaze maagden. De zogenaamde 'gereformeerde gezindte' is niets anders dan een vrijzinnige gezindte, zowel links- als rechtszinnig. En wie daarvan de breuk bij God vandaan heeft ingeleefd, zit niet te oude-vis-wijven zoals vriend Stelwagen doet, maar staan gelijk Habakuk en Micha op de wachttorenen met Gods bazuin, roepende: *“Maar waarlijk, ik ben vol kracht van den Geest des HEEREN; en [vol] van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde”, Micha 3:8.*

Volgens Stelwagen stoort God Zich niet aan Neerlands kerkelijke verdeeldheid, terwijl Gods oordelen erover tastbaar, hoorbaar en zichtbaar zijn. God zal de kerkelijke verdeeldheid op de jongste dag niet opruimen, ja, de veroorzakers ervan straffen (Gal. 5:10)!

Christelijk is inderdaad ingeruild voor 'reformatorisch', maar niet voor hetgeen wat Stelwagen beweert, maar als dekmantel voor de satanische RD/SGP-illuminatie, waarvan de keiharde bewijzen overvloedig zijn aangetoond op de DRV-website - [www.derokendevlaswiek.nl](http://www.derokendevlaswiek.nl)

**Stelwagen:** “En dan is er nog zo veel wat aan de buitenkant blijft steken. Ons kerkelijk leven heeft een prachtige voorgevel. Er worden kerken gebouwd als paleizen, maar er is veel versteende verstarring waar je van schrikt. Er is veel verstolde oppervlakkigheid waar je van huivert. Veel jongelui staan tegen de kerkdeuren aan te schoppen. Maar hoor eens: dat komt omdat ze willen wéten waar we voor staan. Ze willen niet weten welke rechtzinnige gedragscodes we hebben, niet welke vrome wensen we aan hun adres kunnen uitspreken, maar of er in ons binnenste iets echts zit, iets wat van God komt. Dat is de grootste schat voor de grootste der zondaren. Jongeren willen horen waar het straks echt op aankomt.”

**GPPB.:** Ja, kerken van goud, preken van hout en de mensen zo dood als een steen! Inderdaad, de versteende verstarring is een trend, maar ik huiver van de verstolde oppervlakkigheid van vriend Stelwagen. Immers, hij treedt ook op, op het hollywood-podium van disco-stichting Jijdaar en hij zingt uit volle borst met de jeugd E.O. liedjes mee, onder regie van de volbloed PKN-arminiaan, Bernardus Trampolinus.

Volgens Stelwagen wil de jeugd weten waar we voor staan, laat me niet wenen! Diezelfde jeugd vloekt als ketellappers op het van God vervloekte refo-riool-web als zij bijbels met de waarheid Gods

geconfronteerd worden. Diezelfde jongeren, waarvan Stelwagen beweert dat zij willen weten waar het straks echt op aankomt, bedrijven op datzelfde refo-riool-web letterlijk de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest, waarvan de printscreens reeds getoond zijn. Stelwagen moet ophouden met zijn vrome sprookjes, want achter zijn rug lachen al die refo-jongeren hem smadelijk uit!

**Note:** Als God de binnenkant wederbaart, komt dat ook tot uiting aan de buitenkant, in overeenstemming met Gods Woord en een godzalig leven. Dat heeft met een gedragscode niets te maken, want gedragstheologie laten we aan de blinde refo-farizeeërs over, de blinde die de blinden leiden en beiden in de gracht vallen van Gods eeuwige ongenoegen.

*(Jongeren willen horen waar het straks echt op aankomt) En dat is? Met grote eerbied, alsof hij op de preekstoel staat :*

**Stelwagen:** „Dat Hij bitter vertoornd is over onze zonde, maar Zich toch diep naar ons nederbuigt, in de kribbe en aan het kruis. Dat Christus wilde spreken en eten met hoeren en tollenaars. Dat Hij in Zijn grondeloze barmhartigheid Zich tot verloren mensen nederbuigt, om uit te delen in vrije gunst. Dat Hij Zich wil ontfermen, niet over lieve en aardige mensen, maar over de slechtsten, die zich van Hem hebben afgekeerd. Te midden van al onze gebrokenheid en dwaasheid slaat Hij toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Dáár komt het op aan. En dát moeten we zeggen tegen jongeren die de weg zijn kwijtgeraakt.”

**GPPB.:** God is zo vertoornd over de zonde, dat Hij de overtreders met de drievoudige dood zal straffen, zolang de mens zich niet tot Hem bekeert. Stelwagen stapt met zevenmijlslaarzen over de zondeval, maar God eist van ieder mens Zijn beeld op. PUNT! Als dat punt niet bevindelijk gekend wordt in ons leven, is er voor de Christus der Schriften geen plaats. Dan blijft de mens voorwaardelijk en slachtofferlijk en daarom heeft God een wet gesteld, waarvan Paulus o.a. spreekt in Rom. 7:9: *“En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.”* Daar blijft het niet bij, nee, want den apostel vervolgt in Galaten 2:19: *“Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.”*

Sion wordt door recht verlost, door het Einde der Wet, *“Want het Einde der Wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft”, Rom. 10:4.* Als er geen afsnijding plaatsvindt van de oude mens (Gal. 2:19),

kan er van de inlijving in Christus en de opstanding van de nieuwe mens geen sprake zijn. God rechtvaardigt geen 'nederig knielende' mensen, maar enkel brandhout voor de hel, zoals o.a. Hanna ervan getuigt: *"De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet [weder] opkomen"*, 1 Sam. 2:6. Jongeren die de weg zijn kwijtgeraakt? Alle refo-jongeren zijn sinds Genesis 3 de weg kwijtgeraakt, met de ouderen! Vele kansel-beklimmers die voor dominee moeten doorgaan, zetten tussen Christus' verwerving en de toepassing des heils een is-gelijk-teken, maar zo is het niet. Christus is naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

Wie zijn dat? Niemand anders dan DE goddelozen uit Romeinen 5:6: *"Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven."*

Wie zijn dat? Niemand anders dan DE doden uit Johannes 5:25: *"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven."* Daar hebben we de heilstoepassing voor de goddelozen uit Romeinen 5:6, door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Een andere heilstoepassing leert Gods Woord niet, want God is een God Die de goddelozen rechtvaardigt.

*Wat ds. Stelwagen ook nog vindt: er worden niet genoeg fundamentele boeken gelezen.*

**Stelwagen:** „Lees de Redelijke Godsdienst van Brakel, de Galatenbrief van Luther, de Institutie van Calvijn en nog iets van Kohlbrugge. Verder moet je niet te veel lezen. Veel stichtelijke boekjes komen op hetzelfde neer. Lees fundamentele boeken, waar je over na moet denken, waar je in jezelf wat over kunt blijven murmelen, waar je je handen bij kunt vouwen, waarbij je ook weleens moet vragen: „Heere, wat bedoelt U?”

**GPPB.:** Het enige fundamentele Boek ter wereld is Gods zuivere Woord en daarvan zijn allerhande valse vertalingen in omloop, tot eeuwig verderf van miljoenen zielen.

De Redelijke Godsdienst van Brakel is lang zo redelijk niet als Stelwagen doet voorkomen met zijn aanbeveling, aangezien Brakel dingen leert die in strijd zijn met de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, de leer waarmee de Kerk staat of valt. Ik zeg niet dat Brakel geen aardige dingen zegt, maar hij heeft de fundamentele rechtvaardigingsleer, ondergraven door o.a. de zekerheid des geloofs tot het welzijn des

geloofs te rekenen, terwijl Gods Woord de zekerheid des geloofs tot het wezen des geloofs rekent (zie o.a Luk. 1:1 - Rom. 4:3 - Hebr. 1:1 - Jak. 2:23 - HC. Zondag 7, enz.).

De zekerheid des geloofs geldt ook voor de kleinen in Christus, want daarvan geeft Christus Zelf getuigenis: *"Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee"*, Matth. 18:6. Dus ook de kleinen des geloofs, geloven daadwerkelijk in Christus, want zij kennen Zijn stem en een vreemde zullen zij geenszins volgen (Joh. 10:4-5). Heel de Afscheiding (dus alle huidige refo-kerken) aborteren de kleinen in Christus door hen de daadwerkelijke geloofskennis in Christus te ontzeggen, omdat zij een wedergeboortebegin leren zonder Christuskennis. Maar aan die valse wedergeboorteleer hangt een dodelijk prijskaartje, namelijk wat Christus zegt in bovenstaande tekst.

George Whitefield zegt zo heerlijk: *"De Institutie van Calvijn heb ik niet gelezen en ik heb die ook niet nodig, want ik heb het van God Zelf geleerd"*, gelijk den apostel schrijft: *"Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus"*, Gal. 1:11-12.

Ja, Brakel ken ik, Calvijn weet ik, Luther is mijn broeder en Kohlbrugge mijn metgezel, maar Christus beproeft Zijn jongeren: *"Wie zegt **gij** dat Ik ben?"*

Petrus: *"Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods!"*

Christus: *"Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is"*, Matth. 16:16-17. Al die genoemde lieve broeders in Christus zijn echter mijn leermeesters niet, want Eén is uw Meester, namelijk Christus en ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord, namelijk de zaligheid in de toepassing en de levende, onafscheidelijke theologie/leer van Christus!

*Is er hoop voor zo'n land verloren in zonde en schuld?*

**Stelwagen:** „Grosso modo zijn wij als een pot gel, veel te slap. Maar God is nog niet klaar met Nederland.

**GPPB.:** Gods geroepen knechten zijn geen pot gel gelijk, maar Christus gelijkvormig en ze zijn zo zwak dat ze in de kracht van Christus roemen, gaan en staan. Inderdaad is God nog niet klaar met sodomitisch



Nederland en ook niet met die tuchtloze jan-salie-geesten die het voorgestoelte der sodomitische refo-kerken bezetten, want die kunnen bij lange-na nog niet wedijveren met huurling Demas, laat staan met hogepriester Eli. Eli brak zijn nek, omdat hij zijn goddeloze zonen -Hofni en Pinehas- niet uit het ambt ontzette en kreeg het oordeel over zijn geslacht bij God vandaan aangezegd, maar hij viel er nog mee aan Gods kant. Stelwagen heeft talloze waarschuwingen ontvangen, zelfs zijn nek gebroken, doch overleefd, maar hij blijft in Sodom. Om het met zijn eigen woorden te zeggen: *God is dus ook nog niet klaar met Chris Stelwagen!*

**Stelwagen:** “Hoe minder ik het zie, hoe meer ik het geloof. Ik zie dat er nog mensen worden gevangen in het evangelienet, dat er nog mensen aan de haak zitten. Die kunnen spartelen wat ze willen, maar de Heere zal hen Zelf wel binnenhalen. God zal terugkomen in Nederland, en dan komt Hij als eerste terug in de Protestantse Kerk, want Hij begint in de meest vervallen kerk van Nederland. Dan gaan we, van Groningen tot Terneuzen, dagen beleven waarbij Pinksteren nog maar een kleinigheid was.”

**GPPB.:** Mensen die aan de haak zitten, zijn nog niet gevangen in het Evangelie-net, want als dat wel zo zou zijn, betekent dat je met de ellendekennis -dood te liggen in zonde en misdaden- al zalig bent, maar zo leert Gods Woord het niet. Tal van vissen die ik in mijn eertijds gevangen heb, zijn van de haak geschoten en dat is geestelijk net eender. Het criterium van zaligheid in de toepassing, staat o.a. geschreven in Joh. 8:38: *“Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.”* En in 1 Joh. 5:12 staat geschreven: *“Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet”*, al zat men ook aan tien haken vast. “k Was uitgeteerd”..., ja, uitgeleerd, afbekeerd, afgehoereerd en niets dan de eeuwige dood verdiend, verdoemd en onrein van de voetzolen tot de hoofdschedel toe, alleen maar geschikt als brandstof voor de hel.

Voor dezulken is Christus gekomen en openbaart Zich als de Sleuteldrager van de dood en van de hel aan hellevaarders en dan worden hellevaarders hemelvaarders, want de Heere doodt en maakt levend, Hij doet ter helle dalen en er weder uit opkomen, zo is Christus mijn Hemel geworden!

“God zal terugkomen in Nederland?” Ja, ja, eerst met Zijn oordelen en dat is al hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. Stelwagen spreekt vanuit een

kracht der dwaling en daarom is zijn oordeel verduisterd en hij zegt feitelijk niets dan ongegronde uitspraken.

Stelwagen heeft wel gelijk als hij zegt “dat God eerst in de PKN terugkomt”, echter niet met Zijn Pinkstergeest, zoals Stelwagen drijfzandig van wel beweert, maar om die valse kerk met Rome te vernietigen, gelijk Simson met Dagon's tempel gedaan heeft en gelijk God met Sodom en Gomorra gedaan heeft, want onze God is een God des gericht's, een verterend Vuur (Jes. 33:14 - Hebr. 12:29), Die afvallig Refoland heeft overgegeven aan het goeddunken van hun eigen hart, omdat zij de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, gelijk geschreven is in Rom. 1:18: *“Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, [als] die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden”*, en wat er verder volgt.

Stelwagen eindigt -bewust of onbewust- met godslastering, als hij zegt dat Pinksteren nog maar “een kleinigheid” zal zijn, vergeleken met wat God -volgens zijn idee- nog gaat doen *“van Groningen tot Terneuzen”*...

Wie **het heilsfeit van Pinksteren** ondergeschikt maakt aan een massale geestelijke opwekking in verleden of toekomst, rukt Christus de gouden Kroon van het Hoofd (Openb. 14:14), aangezien het heilsfeit van Pinksteren, de Kroon is op het volbrachte werk van Christus.

De Geest van Pinksteren is alleen gekomen op grond van het heilsfeit van Pasen. En de Heilige Geest komt alleen in de harten der ware kinderen Gods wonen, wiens zonden vergeven zijn door het Bloed van Christus.

De massale bekering der Joden zal wel door de nawerking van Pinksteren geschieden, maar zal het heilsfeit van Pinksteren nooit kunnen evenaren, zoals de vrucht nooit de boom zal kunnen evenaren.

**Tenslotte:** Paulus spreekt het anathema uit over degenen die een andere leer leren dan hij door de inspiratie des Heiligen Geestes de gemeenten geleerd heeft (Gal. 1:8-9). Een ieder ziet maar toe, want God is geen ledig toeschouwer omtrent de huidige Refo-afval. Hij houdt Zich evenwel over een ellendig en arm Lazarus-volk die op Zijn Naam betrouwen. Amen.