

Westen wil nieuwe revolutie, maar 'Guaidó is meest gehate man van Venezuela'



Rusland probeert stokje te steken voor Westers Oekraïne-scenario in Venezuela – 'Geen enkele dakloze of bedelaar, zoals hier in Londen, gevonden' –De door het Westen aangewezen interim-president Juan Guaidó is volgens journalisten ter plekke juist 'de meeste gehate man van Venezuela'. (Afbeelding: [Embed from Getty Images \(5\)](#)).

Terwijl de Verenigde Staten met steun van EU-landen zoals Nederland aansturen op een soort 'Maidan 2.0' revolutie in Venezuela, besloot een Britse journalist om zelf polshoogte te nemen in het geplaagde Zuid Amerikaanse land, waar de bevolking nog maar een jaartje geleden geen idee had wie Juan Guaidó –door het Westen illegaal uitgeroepen tot interim president- was. De Britse verslaggever ontdekte dat bijna alles wat de massamedia over Venezuela berichten gelogen is, en Guaidó bij de bevolking niet de populairste, maar juist meest gehate man van het land is.

Fotojournalist Alan Gignoux trok in de zomer van 2018 samen met de in Londen werkende Venezolaanse journalist-filmmaker Carolina Graterol een maand lang door Venezuela voor het maken van een documentaire voor een grote TV-zender.

Graterol wist via haar familie al dat de situatie in Venezuela 'totaal anders is dan wat de media laten zien.' Desondanks was ze verrast vanwege het gebrek aan (echte) armoede. Gignoux wilde daklozen en bedelaars filmen, die hij in Londen dagelijks op straat ziet slapen of lopen. 'Maar in Venezuela konden we er niet één vinden.' De Venezolaanse sociale dienst haalt weggelopen kinderen namelijk meteen van de straat en brengt ze of terug naar hun ouders, of plaatst ze in opvang.

Wel arme mensen, maar geen honger en ondervoeding

Dat wil niet zeggen dat er geen arme mensen zijn, maar ze hebben doorgaans wel stromend water en elektriciteit. Zo'n 6 miljoen gezinnen krijgen maandelijks een doos met voedselproducten die in Venezuela dankzij de internationale sancties en hyperinflatie onbetaalbaar zijn geworden. 'Maar niemand sterft hier van de honger of ondervoeding.' De meeste Venezolanen leven nu vegetarisch en eten hoofdzakelijk groente en fruit, waar meer dan voldoende van is.

Graterol vindt overigens dat Maduro wel een fout heeft gemaakt door in 5 jaar tijd \$ 70 miljard schuld aan het buitenland af te lossen, want in diezelfde periode begon het Westen een financiële oorlog tegen het land, waardoor nieuwe leningen werden geblokkeerd.

'CIA cyberterreur'

De recente, soms urenlange blackouts hebben inderdaad plaatsgevonden. Volgens veel analisten zijn die waarschijnlijk veroorzaakt door een cyberterreur operatie van de CIA. 'Maar tijdens de stroomstoringen zochten mensen elkaar op, praatten met elkaar, kookten met elkaar en speelden spelletjes en muziek. Het was een paradijs; geen tv's en smartphones, maar echt menselijk contact.'

'Geen keiharde dictatuur, mensen geven Amerikanen de schuld'

Gignoux bevestigde dat de armoede in het land in de verste verte niet zo erg is als in bijvoorbeeld Brazilië, ook al zijn er –weer door de sancties- lange wachtrijen voor brandstof.

Wat hem ook opviel is dat de mensen vrijelijk de regering en ook president Maduro kunnen bekritisieren. 'Er heerst geen keiharde dictatuur. De socialistische partij heeft zelfs toegegeven dat ze een aantal verkeerde economische besluiten heeft genomen. Ik dacht dat er hier meer onderdrukking zou zijn, maar dat is niet zo. Ik denk dat de Venezolanen meer de schuld geven aan de Amerikanen dan aan Maduro.'

'Guaidó is meest gehate man van het land'

Volgens Graterol is de door het Westen aangewezen 'oppositieleider' en interim-president Juan Guaidó juist 'de meeste gehate man van Venezuela. Hij verblijft met zijn gezin in een luxe hotel en had zich met generatoren voorbereid op de stroomstoringen. Terwijl de mensen gebrek lijdten past hij kostuums voor zijn reis naar Europa... De Venelozanen maken grapjes over zijn naam: in het Spaans is er een vergelijkbaar woord –güevón- dat 'dom' of 'sufferd' betekent.'

'En kijk naar de demonstratie op 12 maart, waar geen mensenmassa op afkwam. Het is een grote grap aan het worden. Des te meer de Europeanen en de VS hem president willen maken, des te bizarder het wordt, want Guaidó is *niet* de president van Venezuela!'

Wie hij dan wel is? Nog maar een aantal maanden geleden had 81% van de bevolking nog nooit van hem gehoord. Dat veranderde toen de 35 jarige Guaidó op een dag een telefoontje kreeg van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, en hij in één klap tot het gezicht van de oppositie en later zelfs interim-president werd gebombardeerd. Oftwel: tot stroman van de Westerse globalisten. (6)

Westen stuurt aan op tweede Maidan revolutie

Gignoux besluit dat de Westerse tactiek 'een goed gerepeteerde strategie is om met behulp van externe krachten een economie te verwoesten en de prijzen van goederen en producten op te drijven. Als dat eenmaal aan de gang is, explodeert het.' (1)

Guaidó kondigde onlangs zijn 'Operation Freedom' aan, die op 6 april van start gaat en heel goed op een geplande tweede 'Maidan' revolutie zoals in Oekraïne kan duiden. (6) Er staat veel op het spel, want Venezuela behoort tot de landen met de grootste oliereserves ter wereld.

Uit een in februari opgesteld USAID document blijkt dat Guaidó werd getraind door het aanverwante *National Endowment for Democracy* (NED), wat niets anders dan een cynische schuilnaam is voor een organisatie die achter de schermen revoluties op touw zet om bij de Westerse globalistische elite ongewenste regimes ten val te brengen, zoals ook in Oekraïne is gebeurd.

Hiervoor worden kleine cellen en (zogenaamd 'RED') teams ingezet die de samenleving proberen te destabiliseren en ophitsen om een opstand c.q. revolutie te beginnen tegen een democratisch gekozen regering of president. (3) Zo werden vorige maand vrachtwagens met hulpgoederen voor Venezuela in brand gestoken. De media gaven Maduro de schuld, maar de beelden wezen uit dat het juist demonstranten van de -door 'RED' teams aangestuurde- oppositie waren. (6)

Steun van Rode Kruis, China en Rusland

Venezuela wordt geholpen door het Rode Kruis, China en Rusland, die hulpgoederen naar het land sturen. Rusland heeft ook zo'n 100 cyberexperts en andere militairen naar het land gezonden en er een modern trainingscentrum voor militaire helikopters ingericht, die in eerste instantie gebruikt gaan worden voor hulp- en humanitaire missies. (2)

Met het sturen van militairen heeft de Russische president Putin zijn Amerikaanse collega Trump duidelijk gemaakt dat het Kremlin een 'regime change' operatie in Venezuela –laat staan een militaire interventie- niet zal tolereren (4).

Xander

(1) [Counterpunch](#) via [Zero Hedge](#)

(2) [Zero Hedge](#)

(3) [MintPressNews](#) via [Zero Hedge](#)

(4) [The Strategic Culture Foundation](#) via [Zero Hedge](#)

(5) Afbeelding: [Getty Images](#) (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

(6) [The Strategic Culture Foundation](#) via [Zero Hedge](#)

Zie ook o.a.:

24-02: [Crisis Venezuela nepnieuws? Onderzoeksjournalist filmt bomvolle supermarkt Caracas](#)

[*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.](#)

[*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder te praten.](#)