



Nog steeds wordt de President van Rusland door het Westen, tegen beter weten in, behandeld alsof ze hier te maken hebben met een **dictatoriale, oorlogszuchtige despoot**.

In een recent interview heeft Poetin subtiel maar heel duidelijk aangegeven waar zijn rode lijn ligt.

Vladimir Poetin is bereid verslaggevers te woord te staan, waarbij ze iedere vraag op hem mogen afvuren en hij deze onomwonden beantwoordt als een normaal mens.

Geen van onze politici laten zich in het openbaar zo kritisch bevragen en nemen daar zo serieus de tijd voor.

Bij ons krijg je alsmaar opmerkingen dat het geheim is, dat het onveilig is erover te spreken, dat het onder de rechter is, dat ze zwijgplicht hebben, dat ze het niet weten, dat het niet hun verantwoordelijkheid is en meer van dat soort ontwijkende bewegingen.

Je ziet ook echt in het tweede deel van het interview hieronder met de Duitse zender ARD dat Poetin zeer betrokken is bij het onderwerp en zijn formele houding wat loslaat en ook met zijn lichaam spreekt.

Dat is het eerste wat duidelijk wordt in het interview dat Poetin onlangs heeft gegeven aan de ARD.

Er is meer.

Poetin is niet een man die zomaar wat zegt en hij kiest zijn woorden daarom zorgvuldig en doordacht. In het interview blijft hij bij de feiten zoals die over de NAVO die maar blijft groeien met bases over de hele wereld, inclusief in steeds meer gebieden direct aan de grens met Rusland.

Om duidelijk te maken wat Poetin bedoelt, hierna een korte video uit 2011 die laat zien hoe, toen al, zijn land letterlijk aan alle kanten is omsingeld door bases van de NAVO.

Hij gaat verder met te zeggen dat als Rusland echt iets slechts van plan zou zijn met de Oekraïne ze dit land in één keer onderuit zouden kunnen halen middels het opeisen van de astronomische bedragen die het land nog is verschuldigd aan Rusland.

Als er iets is dat Poetin duidelijk maakt in dit interview is het wel dat Moskou nooit zal toestaan dat het [oostelijke deel van de Oekraïne wordt uitgemoord](#) door het [regime in Kiev](#) . "Wij zullen dat niet laten gebeuren". Duidelijker dan dat kan niet.

Het grote verschil met een rode lijn van Obama en een rode lijn van Poetin is dat je die laatste beter niet kunt overschrijden.

Dat is iets dat het arrogante Westen kennelijk nog steeds niet helemaal in de gaten heeft en ook niet de weldoordachte wegen die Rusland bewandelt om tot creatieve oplossingen te komen. Naar de wapens grijpen is zeker niet de eertse optie van Poetin bij het oplossen van problemen, zo bewijst de praktijk.